

## Colofon:

De Oud-katholieke jongerenbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verstuurd naar Oud-katholieke jongeren en andere belangstellenden tot 20 jaar.

Kijk voor meer informatie op [www.okkn.nl/jongeren](http://www.okkn.nl/jongeren)

### Aan dit tweede nummer werkten mee:

Frits Bakker  
Lisette de Haart  
Dieuwke Jonker  
Jillis van Maaren  
Mgr. Joris Vercammen  
Net Visser

### Redactie:

Inge van Maaren  
Remco Robinson

### Vormgeving:

Jorg van Maaren



## OK-Jongerenbrief

2<sup>e</sup> Nummer

Dit is alweer het tweede nummer van onze OK-jongerenbrief. In ons vorige nummer hebben we de internetpagina genoemd, waar de digitale versie van onze nieuwsbrief te vinden is. Helaas was de OKKN-site de eerste weken van januari wegens onderhoud buiten gebruik. Op de vernieuwde website [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) staat onder het tabblad 'landelijk' de link naar jeugdwerk. Hier is onze OK-jongerenbrief te vinden. Ook dit nummer is via de OKKN-site te lezen. Lijkt het je leuk om eens mee te helpen met de nieuwsbrief of wil je samen met vrienden en vriendinnen zelf een nummer maken, mail dan naar de redactie, [r.robinson@wanadoo.nl](mailto:r.robinson@wanadoo.nl). We beginnen met een Paasgroet van aartsbisschop Joris Vercammen. Daarna stellen de jongeren van de parochie Egmond zich voor. Voor de rubriek Activiteiten hebben we een interview met een van de leiders van de Oud-katholieke Jeugdkampen. In de agenda kun je weer lezen wat er de komende maanden te doen is. In onze media-rubriek bespreken we de film Narnia en het jongerentijdschrift X[ist] in Christ. Ook hebben we een Bijbel in sms-taal gevonden. Onze kerk is op dit moment bezig met het beleid voor de komende vijf jaar. Ook jongeren hebben daar een plaats in. Wat vindt de kerk dat zij voor jullie moet doen? Tenslotte gaan we onder het kopje Internet-pastoraat in op een veel gestelde vraag: Wat gebeurt er als je dood gaat?

### In dit nummer:

Een paasgroet  
Zomerkampen  
The Chronicles of Narnia  
Jongeren in Breed Beraad

Jongeren in Egmond  
Internetpastoraat  
Jongerentijdschrift: X[ist]

## Een paasgroet

Dat profeten monddood worden gemaakt  
dat armen moeten buigen voor onrecht  
dat onschuldigen omkomen door oorlogsgeweld  
dat mensen elkaar het levenslicht niet gunnen...

het heeft duizend redenen  
en je hoort er nog steeds van elke dag,  
en het lijkt begrijpelijk:  
dat degenen die het voor zeggen hebben  
angst hebben voor de eigen positie  
en dat wij allemaal zoveel angst hebben om te verliezen,  
zoveel angst om echt open te staan en te delen

maar eens werd er iemand ons gegeven  
die de kunst verstond  
de angst te boven te komen,  
Hij was een mens als wij,  
onschuldig als een kind  
en arm uit solidariteit,  
een echte profeet!

En, ja hoor,  
men probeerde hem monddood te maken,  
hij moest buigen en werd vermoord,  
omdat mensen hem het levenslicht niet gunden...  
zijn liefde was een gevaar!  
Maar zijn buigen was maar schijnbaar,  
zijn dood wel echt dood, maar niet voorgoed...  
want God zelf kwam in opstand!  
Liefde moet overwinnen,  
God laat niet met zich sullen!

Vandaar dat nu soms al eens een profeet wordt aangehoord  
en een arme het gelijk aan zijn kant heeft,  
een onschuldige wordt gered  
en mensen elkaar – delend – het leven schenken!

Zie je wel dat liefde sterker is dan de dood  
en dat God betrouwbaar is

Zalig Pasen!  
+Joris

## Wat jongeren doen in de parochie van Egmond aan Zee

*De afgelopen 3 jaar.*

Als vormelingen hebben we geprobeerd de zonsopgang op de ochtend van Stille zaterdag te zien. Helaas was het zwaar bewolkt en hebben we de zonsopgang niet gezien en het was stervenskoud. Daarom smaakte het ontbijt in de pastorie heerlijk.

Later in het jaar zijn we voor een retraite-week naar Kempten in Zuid-Duitsland gegaan. Daar was een

pas aangenomen waren.

De volgende groep vormelingen heeft ook een poging gedaan om de zonsopgang te aanschouwen, maar toen begon het hard te regenen.

Samen met de oude groep is deze nieuwe groep vormelingen naar Kempten geweest.

## Jongeren in Egmond

afgelegen boerderij van de oud-katholieke parochie van Kempten. Het was maar een klein groepje; de helft ging niet mee vanwege andere plannen. (o.a. tentamens, vakantie met ouders) Elke dag hadden we ochtend- en avondgebed en bereidden we ons voor op het vormsel. We hebben veel gewandeld, uitstapjes gemaakt en erg veel gepest (kaarten).

Daarna is dit kerngroepje nog verschillende keren bijeen geweest. Gezamenlijk vakantiefoto's inplakken, gewoon kletsen over school, verkering en mobieltjes. Af en toe was er wat verdieping. En de kaarten waren nooit ver weg. Ook heeft deze een succesvolle kinderdisco georganiseerd voor de kinderen, die

Er was een totaal andere sfeer. De nieuwe groep bestond uit erg puberende jongelui. We hebben uitstapjes gemaakt en de jongens hebben veel hout gehakt. Toch was het moeilijk om de groep bij elkaar te houden. Alleen 's avonds lukte dat. Niet elke dag hebben we ochtend- of avondgebed gedaan. Wel hebben we 's avonds veel met elkaar gesproken over geloof en kerk.

We zijn daarna nog twee keer bij elkaar geweest in wisselende samenstelling. Napraten, vakantie foto's plakken en een avondje tarotkaarten leggen. Nu komen we nog altijd samen in de pastorie of bij een vast parochielid thuis.

- Net Visser

*Ze zijn razend populair, de zomerkampen. Een van de kampleiders, Frits Bakker, was bereid om een aantal vragen hierover te beantwoorden:*

## “Activiteiten”

**Wat doet de kampleiding voor, tijdens en na de kampen?** Voor de kampen zijn we met z'n allen drie weekenden bij elkaar. Twee weekenden in een gehuurde accommodatie op vrijdag en zaterdag en het derde weekend zijn we op de locatie van het Landkamp. Het eerste weekend wordt het programma in grote lijnen vastgesteld en de twee weekenden die daarop volgen wordt het programma helemaal uitgewerkt. Tijdens de kampen zijn we van 's ochtends 07:00 tot 's avonds 22:30 met de kinderen bezig. Daarna is er eigenlijk pas tijd voor onszelf, maar dan blijven we altijd te lang zitten, zodat er nog maar een paar uurtjes slaap overblijven en we aan het einde van de week vaak nog vermoeider zijn dan de kinderen.

**Kost dat niet ontzettend veel tijd en vrije tijd?** Dat valt allemaal reuze mee, hoor. Het meeste doen we op de weekenden zelf. Het komt er op neer dat je thuis 2 of 3 programma onderdelen moet uitwerken en voorbereiden, maar als je daar een paar avonden aan zit, is dat prima te doen. De meeste tijd gaat toch wel in het pak zitten van de vossenjacht, maar daar is het resultaat dan ook wel altijd naar. Ieder jaar zijn de pakken weer prachtig.

**Hoe lang ben je nu al kampleider?** Voor mij wordt dit mijn twaalfde jaar als kampleider. Dit is al vrij lang en

ligt ook boven het gemiddelde. Ik denk dat de meeste kampleiders tussen de vijf en de tien jaar meegaan op kamp. We hebben de laatste tijd echter wat problemen met het werven van nieuwe kampleiders, maar dat begint nu weer beter te worden, denken we. Dus ik denk dat mijn laatste jaren als kampleider ook in zijn gegaan. Maar misschien dat ik de vijftien jaar wel ga halen hoor.

**Wat bezielt je dat je zoveel vrije tijd, weekenden en vakantie weken in de kampen steekt?** Buiten dat het echt niet zoveel tijd kost, gaat er natuurlijk wel een week van je vakantiedagen af. Maar als ik dan de kinderen op kamp naar huis zie gaan aan het einde van de week en de verhalen van de ouders hoor over hoe dol enthousiast er nog weken over het kamp wordt gepraat, is het me dat zeker waard.

**Hoe ben je kampleider geworden? Ben je zelf naar de kampen geweest?** Ik ben inderdaad zelf toen ik elf was voor het eerst op Landkamp meegeweest en net als heel veel anderen was dat één keer gaan en dan niet meer willen stoppen. Veel mensen van de leiding kende ik ook al via de kerk, dus ik kon eigenlijk niet wachten tot ik achttien werd, zodat ik zelf ook als kampleider mee mocht.

**Hoeveel kampleiders zijn er? En hoeveel kinderen gaan er zoal mee?** De ideale groep kampleiding bestaat uit 25 personen of meer, dan kunnen we namelijk drie kampen draaien. Van 8 t/m 14, van 15 t/m 17 en voor 18+. De laatste jaren komen we echter niet eens aan de 20 kampleiders, dus het 18+ kamp is al vijf jaar niet doorgegaan. Nu is het animo voor dit kamp ook erg teruggelopen de laatste jaren, maar jammer blijft het wel. Het Landkamp zit de laatste jaren weer rond de 50 deelnemers en het Zomer Activiteiten Kamp tussen de 15 en de 20. Daar gaat het dus erg goed met de aantallen.

**Zitten jullie vol of kunnen jullie nog kampleiders gebruiken?** Zoals ik al aangaf kunnen we zeker kampleiders gebruiken, maar we moeten wel oppassen met het aantal dat we per jaar erbij krijgen. Je kunt namelijk niet een kamp zomaar gaan doen met vijf ervaren en tien nieuwe kampleiders. Dan merk je toch dat je meer mensen met ervaring nodig hebt op zo'n kamp.

**Waar gaan de kampen dit jaar over?** Ieder jaar wordt er een thema aan de kampen gekoppeld en dit jaar is dit Middeleeuwen geworden. Dat wordt dus lachen geblazen met bourgondische maaltijden en misschien wel een gemaskerd bal.

**Waarom zouden Oud-katholieke jongeren daar naartoe moeten gaan?** Omdat het één van de weinige manieren is om de Oud-Katholieke jeugd buiten je eigen parochie te leren kennen. En dan ook nog op een hele leuke manier. In de kerk is het toch een andere sfeer als een hele avond met z'n allen rond het kampvuur, of met z'n allen een hele week in een tent slapen. Dat brengt de kinderen toch op een leuke, spontane manier dichterbij elkaar. En natuurlijk staat een week kamp garant voor een week heel erg veel lol.

**Wat zou je nog willen zeggen tegen de lezers van onze OK-jongerenbrief?** Als je nog nooit op kamp bent meegeweest, doe dan eens gek en geef je op voor het kamp in jouw leeftijdsgroep. Wij garanderen dat je er geen spijt van zult hebben. Zelf mensen die zelf nooit zullen gaan kamperen, hebben de tijd van hun leven als ze een week met ons op kamp zijn meegeweest. En met voldoende animo en leiding zit er in de toekomst ook weer een 18+ kamp in. Dat is in ieder geval wel wat we hopen, maar dit zal alleen gaan lukken als jullie je opgeven!

Meer informatie over de kampen vind je op [www.okjeugdkampen.nl](http://www.okjeugdkampen.nl).

## Internetpastoraat

*Wat gebeurt er als je dood gaat?*

Een jaar of wat geleden werd de serie 'Dead Like Me' uitgezonden over een meisje dat op een bizarre manier sterft en een 'magere Hein' wordt, iemand die voor de Dood de zielen moet ophalen en naar 'de andere kant' moet brengen. In de serie (een echte aanrader) is 'de andere kant' voor iedereen weer anders. Het is wat je het liefste wilt dat je overkomt.

De dood kan je meer of minder bezig houden, maar vroeg of laat word je er toch mee geconfronteerd en wat dan? Soms kun je het accepteren. Soms kun je er alleen maar kwaad en verdrietig om worden. Dan is de enige oplossing dat het 'slijt'. Met de tijd wordt de pijn minder erg. Voor mijn gevoel gaan altijd de verkeerde mensen dood. Er zijn mensen die stokoud worden, terwijl hun partner en vrienden al lang overleden zijn. Hun lichaam takelt stukje bij beetje af en een afhankelijk leven in een verpleegtehuis is het enige wat overblijft. Aan de andere kant hoor je dat een kind omkomt in een auto ongeluk, dat een kindje dood geboren wordt of dat een radeloze vader zichzelf ombrengt na zijn hele gezin te hebben uitgemoord. Eén ding staat voor mij vast: mij ontgaat elke logica of zin hierbij.

Maar is dat niet heel erg somber? Ik denk dat we allemaal wel zouden willen dat er een groter plan achter de dood zit. Het is voor mensen die iemand plotseling verloren hebben, misschien wel ondragelijk te denken dat er een plan achter hun pijn en verdriet moet zitten. Aan de andere kant weet ik ook niet of je moet willen dat het helemaal zinloos is. Het heeft in elk geval geen zin zelf naar het grotere plan te zoeken. De dood blijft in onze ogen onrechtvaardig en zinloos.

Dat is ook een hele christelijke gedachte, omdat volgens het scheppingsverhaal God nooit de bedoeling had dat er iemand dood zou gaan. Het is volgens het verhaal door de overtreding van de eerste mensen<sup>2</sup> dat de dood is gekomen. Nou geloof ik niet dat dit letterlijk zo is, maar een God die niet wil dat de mens sterft, vind ik wel aantrekkelijk. Met Pasen voor de deur is het misschien wel aardig een blik te werpen op Jezus'dood en de door ons geloofde verrijzenis. Inderdaad geloven we dat Jezus uit de doden is opgestaan én dat hij hierdoor de dood heeft overwonnen. Dat betekent niet dat er nu niemand meer doodgaat, maar dat we de belofte hebben dat eens de dood er niet meer zal zijn.

We gaan nog wel dood, maar er komt een dag dat net als Jezus in het Paasverhaal alle mensen uit de doden zullen opstaan en een eeuwig leven krijgen.

Dat is wat het christelijke geloof over de dood zegt: het is nooit door God gewild en eens zal het er niet meer zijn. Ik weet niet of we daar nu wat aan hebben. Ik weet ook niet of we het kunnen geloven; een dag waarop de doden zullen opstaan. Aan de andere kant wil ik ook niet geloven in een wereld waar de dood het uiteindelijk altijd voor het zeggen zal hebben. Ook kan ik moeilijk geloven

in een groter plan, waarin bepaald is wie en waarom moet sterven. Kan er iets goeds voortkomen uit de dood van een pasgeboren kind? Nee, dan liever een God die me laat weten dat Hij het ook niet wil en dat het ooit anders zal zijn. Ondertussen moeten we het met deze onzekerheid doen en misschien ons vastklampen aan Gods belofte.

- Remco Robinson

Wil je reageren of heb je vragen, mail dan naar [r.robinson@wanadoo.nl](mailto:r.robinson@wanadoo.nl)



'Dat is de kracht van de Postbank. Grr.' De befaamde blauwe leeuw, bekend van reclamespotjes en het symbool van de Postbank, representeert het sterke, krachtige imago dat de bank op wil wekken bij de (toekomstige) klanten. Al eeuwenlang stellen wij ons de leeuw voor als een machtig beest, als de 'koning der dieren' en gebruiken hem in onze verhalen en films. Zo ook in een van de films die eind vorig jaar uitkwamen - nee, niet die met die aap.

In "The Chronicles of Narnia: The lion, the witch and the wardrobe" is Aslan, schepper van Narnia en de ware koning, de leeuwfiguur. Misschien wat teleurstellend is het feit dat Aslan hier helaas niet in het blauw wordt uitgedost en het slechts moet doen met z'n gouden manen... "The Chronicles of Narnia" gaat over vier kinderen die door oorlogsgeweld gedwongen worden ver van hun stad te gaan wonen bij een oude professor in een huis op het platteland. Als de kinderen, opgejaagd door de strenge huisvrouw, gedwongen worden zich in een oude kast in een verlaten kamer te verstoppen, betreden ze onbewust het rijk Narnia.

Al jaren lang heerst er de zelfgetitelde koningin van Narnia, de "White witch". Zij hulde het land in een

eeuwigdurende winter en voert een streng regime. "Always winter, never Christmas". De bevolking van Narnia, voornamelijk sprekende dieren en levende bomen, lijdt eronder. Zij zien uit naar de terugkeer van Aslan, die volgens een eeuwenoude profetie het land van zijn ondergang zal redden, met behulp van vier mensenkinderen ... !

Een leuk verhaal, een mooi sprookje, toch? Of behalve dat ook nog meer? Als je dezelfde samenvatting van het verhaal leest met de kennis dat C.S. Lewis, schrijver van het gelijknamige boek, als gelovige vaak verbanden legde met de Bijbel, kun je er dan wat meer uithalen dan alleen een goed boek en een leuke film?

Of je Aslan slechts als een uit zijn krachten gegroeide leeuw ziet of als een voorstelling van God of Jezus is aan jou.

Maar om de film even te quoten op de vraag 'Hoe is Aslan?':

"Like everything we have ever heard. You'll be glad to have him by your side in the battle against the Witch." Grr.

- Jillis van Maaren

Vraag: ook deze film gezien? Laat eens weten wat jij er van vond ([r.robinson@wanadoo.nl](mailto:r.robinson@wanadoo.nl))

Ik heb het tijdschrift X[ist] in Christ gelezen. Het onderwerp van het tijdschrift is dit keer; de leugen van de showbizz. Er wordt gediscussieerd over het uiterlijk, is het eigenlijk wel van belang hoe je er uitziet?

Je vindt er een interview met MTV-presenter Evelien Bosch over het Geloof! Er worden 4 christelijke games getest. Je kunt er 12 Valentijntips lezen. En verder nog wat standaard rubrieken waar jij je mening kwijt kunt over God en het geloof.

Ik vond het leuk om dit tijdschrift te lezen voor de OK-Jongerenbrief!

Het zal maar op je schermje van je mobiel verschijnen! Is ruim een jaar geleden een Nieuwe Bijbel Vertaling gelanceerd, komt uitgeverij Jongbloed dit jaar met een sms-bijbel. Fragmenten uit de bijbel zijn vertaald in sms-taal en cartoons illustreren dit alles. Wat vinden we ervan? Tijd voor een klein marktonderzoek:

Op de vraag 'zou je het leuk vinden zo'n bericht te ontvangen?' lieten de meeste ondervraagde OK-jongeren weten de boodschap al gauw te wissen omdat ze er niets van snappen. Doorsturen naar een ander zit er helemaal niet in! Tijdens de kerkdiensten moet de mobiel uit,

Het is goed dat er zulke tijdschriften zijn, er wordt duidelijk gesproken over het geloof en toch op een leuke manier. Het wordt allemaal spontaan gebracht, en ik denk dat sommige jongeren dit tijdschrift wel aanspreekt.

Zelf zou ik het niet lezen omdat X[ist] in Christ een echt 'lees tijdschrift' is en ik meer van doorbladeren houd.

- Dieuwke Jonker

Wil je ook een tijdschrift bespreken, mail dan naar [r.robinson@wanadoo.nl](mailto:r.robinson@wanadoo.nl)

### SMS-BBL:

Xzag 1 nw hml 1 nw rd\*

dus daar is geen plek voor de sms-bijbeltaal. Het boekje met cartoons (daar willen we dan wel even naar kijken!) kan een aardig kadootje zijn voor een jarige pastoor. Gemiddeld kwam de waardering niet veel hoger dan 2,83 op de schaal van 10, maar dan nog wel even opgemerkt dat we het boekje nog niet echt gezien hebben. Het moet inmiddels al wel te koop zijn. Voor de liefhebbers: de paperback van zo'n 64 bladzijden kost ongeveer € 7,50. Meer informatie vind je op de site [www.jongbloed.com](http://www.jongbloed.com).

- Inge van Maaren

## Agenda

- 17 april 2006:** Volleybaldag in Hilversum vanaf 12.00 uur
- Informatie: Annemarie en Herman Giskes  
E-mail: giskesparmentier@wanadoo.nl  
Telefoon: 035-6859940
- 24 juni 2006:** St. Willibrord-dag met ontmoeting tussen Oud-katholieke en Anglicanen met speciaal jongerenprogramma
- 22-29 augustus 2006:** Landkamp
- 5-12 augustus 2006:** Z.A.Kamp

(antwoord Bijbel in SMS-taal: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... uit Openbaring 21)

## De Kerk in Breed Beraad over jongeren

De Kerk is al enige tijd bezig om haar beleid voor de komende vijf jaar uit te stippelen. Dit gebeurt niet alleen door de bisschoppen en andere bestuursleden, maar door een grote groep mensen uit de Synode<sup>1</sup> en andere mensen, die iets belangrijks daarover te zeggen hebben. Zij hebben samen een boekje gemaakt dat door alle kerkleden bekeken moet worden om zo samen te bepalen wat we de komende vijf jaar gaan doen.

In het werkboekje van Breed Beraad worden een aantal dingen gezegd over de jongeren in de kerk; hoe de werkgroep jongeren probeert de jongeren te betrekken bij de kerk. Eerst de kinderkerk. Dit vind ik een hele goede kennismaking met de kerk en de Bijbel. Spelenderwijs leren de kinderen verhalen herkennen en hun dagelijks leven te vergelijken met de Bijbel. De catechese voor iets ouderen

gaat natuurlijk een stapje verder. Er komen opdrachten bij en ook vaak leuke uitstapjes die met de kerk te maken hebben. Deze middagen zijn altijd er informatief.

Na het vormsel blijft er echter niet veel meer over om te doen aan catechese. Dit staat ook in het boekje. Ik denk juist dat het leuk is om met wat oudere tieners (vanaf 16 ongeveer) samen over het geloof te praten en na te denken. Hier kunnen misschien ook volwassenen bij betrokken worden. Ik denk ook dat als je op die leeftijd bent, de meeste jongeren afhaken van de kerk, terwijl het juist belangrijk is om ze bij de kerk te betrekken, want de jongeren zijn toch de toekomst van de kerk.

- Lisette de Haart

Je kunt reageren op [r.robinson@wanadoo.nl](mailto:r.robinson@wanadoo.nl)

<sup>1</sup>Een soort parlement van de kerk, die het bestuur van de kerk advies geeft